

Kerstverhaal 2024

Onlangs zat ik achter de computer om een kerstverhaal te maken. De moraal van het verhaal is vrijwel ieder jaar identiek, maar de positieve boodschap die het uitstraalt blijft het fijn om te schrijven en hopelijk om te lezen.

De overgang van het oude midwinterfeest naar het Romeinse feest en alle varianten. Midden in de winter er was vrijwel geen licht en de voeding was schaars konden de mensen wel een verzetje verdragen . Dit onderwerp heb ik al behandeld . Maar ik was lang geleden in Barcelona tegen Kerstmis en De Haan, een advocaat uit dat dorpje, gaf me dit verhaal. Ik citeer het hier:

De Gouden Kweeper van Toledo



Lang geleden, binnen een oude stadsmuur van Toledo, leefde een arme schoenmaker genaamd Diego met zijn dochter Clara. Diego was beroemd om zijn vriendelijkheid, ondanks zijn armoede, en maakte gratis schoenen voor wie het nodig had. Clara, net zo zachtaardig, had een kweeperboom in hun kleine tuin geplant, en de geurige vruchten brachten wat vreugde in hun sobere bestaan.

Op een kerstavond, terwijl Diego de laatste reparaties aan schoenen uitvoerde, zag Clara een vreemdeling langs hun raam lopen. De man droeg oude, kapotte sandalen en had een vermoeide blik. Clara spoorde haar vader aan om de vreemdeling naar binnen te roepen. Diego nodigde hem uit en gaf hem een paar stevige, nieuw gemaakte schoenen.



De vreemdeling at mee van hun eenvoudige maaltijd, waarbij Clara de laatste kweeper gebruikte om een geurige stoofpot te maken. Terwijl de man at, vertelde hij verhalen over verre landen, vreugde en hoop. Toen de maaltijd voorbij was, zei hij: "Je vriendelijkheid zal niet worden vergeten." Hij verdween zonder een spoor.

De volgende ochtend ontdekte Clara dat de kweeperboom in hun tuin volledig bedekt was met gouden vruchten. Het nieuws verspreidde zich snel, en mensen kwamen van heinde en verre om de kweeperen te bewonderen. Diego en Clara verkochten een aantal van de gouden vruchten, maar deelden het meeste met de armen. De boom bleef elk jaar rond Kerst gouden vruchten dragen, en de familie hoefde nooit meer te klagen over armoede.

De boom werd een symbool van goedheid, en sindsdien eten families in Toledo rond Kerstmis kweeperengerechten om Diego en Clara te herdenken.

Kerstrecept met kweeperen

Ik geef een kweeperen gerecht voor de kerst . Het recept komt uit het boek “Die Quitte” van Monika Schirmer.



Deze mevrouw heeft de kweeper weer op de kaart gezet. In Nederland nog niet zo bekend, maar zoals Goethe al eens zei: in Holland gebeurt alles 50 jaar later.



Bladzijde 267, Die Quitte

Ingrediënten

- > 1 kg Varkensfilet
- > 500 gram schoongemaakte in witte wijn gekookt kweeperen
- > 3 uien
- > Kruiden knoflook zout peper kummel chilipeper tijm groene peper en verder naar keuze

Bereiding

Het vlees aan bakken met de uien en de kruiden toervoegen uien meebakken.

Het vlees in plakken snijden . Alles weer samen in een pan , witte wijn en water erop en ongeveer 5 a 10 minuten koken. Uit de pan scheppen en op een schaal leggen blaadje groen erop. Het vocht kun je tot een saus verwerken met bijvoorbeeld boter en bloem. Giet over de schaal ook een beetje room.

Kweeperen kan je kopen bij een Turkse of Marokkaanse winkel. Een kweeperenboom kan de NPV je wel bezorgen.

*Plezierige feestdagen gewenst,
Tammo Katuin.*